

## Στοιχεία έργου «Σημαίνουν Χριστούγεννα»

Φωνητική καντάτα για χορωδίες μικτών φωνών και παιδική με άριες για Tenor, Baritone, Soprano.

Περιλαμβάνει 15 μέρη, ένα μικρό ορχηστρικό θέμα ως σύντομη εισαγωγή και 14 φωνητικές συνθέσεις/χορωδιακά.

Ύφος, επίπεδο δυσκολίας, διάρκεια

Είναι κλασικού και σύγχρονου ύφους, έργο βατό με εύκολα μελωδικά μέρη και αρμονικές συνδέσεις, με μιμήσεις, αντιστικτικές γραμμές και με μέρη σε μορφή κανόνα. Είναι σύντομης διάρκειας (45 λεπτών περίπου).

Συνοδεία

Το έργο διατίθεται με τη συνοδεία πιάνου και μπορεί να συνοδευτεί από ορχηστρικό σύνολο οποιασδήποτε σύνθεσης (μικρή συμφωνική) ή τα εκάστοτε διατιθέμενα μουσικά σύνολα.

Πρωτόλειο ηχητικό δείγμα:

<https://soundcloud.com/periklismusic/sets/simainounchristougena>

Παρτιτούρες επισυνάπτονται μετά από επικοινωνία με τον συνθέτη.

Διττή σημασία/ερμηνεία του τίτλου

«Σημαίνουν», από τα σήμαντρα, τις καμπάνες που μας καλούν χαρούμενες να συμπροσευχηθούμε.

«Σημαίνουν», για να αναρωτηθούμε εάν έχει αλλοιωθεί, εάν είναι ακόμα πιο πολύτιμη ψυχικά και πνευματικά, η πραγματική σημασία των Χριστουγέννων, τι ακριβώς σημαίνουν για τον καθένα μας σήμερα.

Στον 21ο αιώνα του διαδικτύου, της τεχνητής νοημοσύνης, της κλιματικής αλλαγής, των πολλαπλών κρίσεων οικονομίας, υγείας, ενέργειας κλπ.

Πρόταση

Εναλλακτικά, ολόκληρο το έργο, (ή επιλεγμένα μέρη του), μπορεί να συμπληρώσει κάθε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση/συναυλία, ως σύγχρονη/νέα πρόταση, εκτός των καθιερωμένων και (κουραστικά) επαναλαμβανόμενων κλασικών θεμάτων/μελωδιών.

#### Περιεχόμενα έργου

1. «Εισαγωγή» Ορχήστρα
  2. «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις» Aria Tenor
  3. «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη» Aria Tenor
  4. «Χαίρε Μαρία» Aria Baritone
  5. «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο» Aria Soprano
  6. «Ουράνιε πατέρα» Παιδική χορωδία
  7. «Νανούρισμα της Παναγίας» Aria Soprano
  8. «Αλληλούια» Κανόνας για Solist – Μικτή και Παιδική χορωδία
  9. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ» Χορωδία μικτών φωνών
  10. «Ένα τραγούδι στο Χριστό» Παιδική χορωδία και Χορωδία μικτών φωνών
  11. «Σε υμνούμεν» Χορωδία μικτών φωνών
  12. «Κύριε ελέησον» Κανόνας για Solist – Μικτή και Παιδική χορωδία
  13. «Αν γίνω εσύ κι εσύ εγώ» Παιδική χορωδία και Χορωδία μικτών φωνών
- (1η εκτέλεση Camerata Vocalis /φοιτητές μονωδίας και μουσικού θεάτρου Ιονίου Πανεπιστημίου – Δ/νση Ρόζα Πουλημένου:  
<https://www.youtube.com/watch?v=rfYKfuHiG9E> )
14. «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά» Solist – Παιδική χορωδία και Χορωδία μικτών φωνών
  15. «Σημαίνουν Χριστούγεννα» Solist – Παιδική χορωδία και Χορωδία μικτών φωνών

#### Στίχοι

Είναι επιλογές από κείμενα με αναφορές για τη γέννηση του Χριστού των Ευαγγελίων των Αποστόλων Λουκά και Ματθαίου και από τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Διαγράφεται μια σύντομη αφήγηση του ιστορικού χρονικού της γέννησης (Ευαγγελισμός/Χαιρετισμοί Θεοτόκου, Γέννηση, Δοξολογία) με έμφαση στους αγγελικούς/λειτουργικούς/χορωδιακούς ύμνους.

Επίσης μελοποιήθηκαν και στίχοι του συνθέτη ως σημερινή αναφορά στη διαχρονική σημασία της ανα-γέννησης του Χριστού.

Ευαγγελικά κείμενα – Στίχοι

2. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὐρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. (Ματθαίου 1,18)

3. Ἄγγελος πρωτοστάτης,

οὐρανόθεν ἐπέμφθη,

εἶπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τό, Χαῖρε (ἐκ γ΄)·

καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,

σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε,

ἐξίστατο, καὶ ἴστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα·

(Χαιρετισμοὶ τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου Στάσις Α΄)

4. Χαίρε Μαρία, Κεχαριτωμένη,

Μαρία ὁ Κύριος μετὰ Σου

Μη φοβοῦ Μαρία Κεχαριτωμένη,

ευλογημένη Σὺ ἐν γυναιξί

Χαίρε Μαρία, ευλογημένη

κι ευλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου

Χαίρε Μαρία, Κεχαριτωμένη,

ευλογημένη Σὺ ἐν γυναιξί Μαρία!

Χαίρε Μαρία! (Λουκάς στ. 28,30,42, ἐλεύθερη ἀπόδοση)

5. Δοξάζει ἡ ψυχὴ μου τὸν Κύριο

καὶ γέμισε ἀγαλλίαση τὸ πνεῦμα μου

Δοξάζει ἡ ψυχὴ μου τὸν Κύριο,

γιατί εμέ την δούλη Του ο παντοδύναμος  
αξίωσε να δω το μεγαλειώδη έργο του

Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο,  
δοξάζει τον Θεό, δοξάζει τον Σωτήρα,  
Θεό και Σωτήρα μο.

Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο  
και γέμισε αγαλλίαση το πνεύμα μου  
Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο,  
γιατί από τώρα οι πιστοί απ' όλες τις γενιές  
σαν την μητέρα του Σωτήρα θα με μακαρίζουν

Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο,  
ας είναι Άγιο το όνομά Του που δίνει έλεος

Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο  
και γέμισε αγαλλίαση το πνεύμα μου

6. Ουράνιε πατέρα πανάγαθε Θεέ,  
ευλόγησε τη μέρα σοφέ δημιουργέ.

Ας φτάσει η προσευχή μας ψηλά στους ουρανούς  
και χάριζε Ειρήνη σ' όλους τους Χριστιανούς

Σου ψάλλουμε ενωμένοι αυτήν την προσευχή  
η χάρη Σου να φτάσει βαθιά μες στην ψυχή

Ας φτάσει η προσευχή μας ψηλά στους ουρανούς

και χάριζε Ειρήνη σ' όλους τους Χριστιανούς

10. « Ένα τραγούδι στο Χριστό»

Ένα τραγούδι στο Χριστό αυτή τη νύχτα τραγουδώ

Έρθε η ώρα τα Θεία δώρα του Χριστού να μας δοθούν

Ένα τραγούδι στο Χριστό αυτή τη νύχτα τραγουδώ

Σημάδι πήρα απ' τον ουρανό κι εγώ

Λάμπει τ' αστέρι που 'χω οδηγό

Άγγελοι και βοσκοί Τον δοξολογούν

Ένα τραγούδι στο Χριστό αυτή τη νύχτα τραγουδώ

Ένα τραγούδι στο Χριστό απ' την ψυχή μου θα Του πω

13. «Αν γίνω εσύ κι εσύ, εγώ»

Χαράζει κι άλλη ανατολή, στέλνει στη γη ζεστό φιλί

κάποιος πονά, ξαγρυπνά κι άλλος ξυπνά με χαρά

κι ο κόσμος πάλι γυρνά

Παιδιά γεμίζουν τα Σχολεία, γονείς που τρέχουν στη δουλειά

αυτό το κυνηγητό διακόπτω ένα λεπτό

ψάχνω να Σε βρω

Μέσα στα μάτια ενός παιδιού, στο κρύο χέρι του φτωχού

κοιτάζω προς τον ουρανό, όσο μακριά μπορώ να δω

μα με κρατούν χαμηλά, στη γη με δένουν πολλά

ψάχνω Θεέ να σε βρω

Εκεί που οι άνθρωποι πονούν, που ενωμένοι προχωρούν  
μαζί κι εγώ προχωρώ να φτάσω στον ουρανό  
με άγγελο οδηγό

Αν γίνω εσύ κι εσύ εγώ, αν μέσα σου μπορώ να δω  
τότε θα δοκιμαστώ αν έχω να μοιραστώ  
ψάχνω το Χριστό

Μέσα στα μάτια ενός παιδιού, στο κρύο χέρι του φτωχού  
κοιτάζω προς τον ουρανό, όσο μακριά μπορώ να δω  
μα με κρατούν χαμηλά, στη γη με δένουν πολλά  
μα σπάω αυτά τα δεσμά

Αν γίνω εσύ κι εσύ εγώ, αν μέσα σου μπορώ να δω  
τότε θα ελπίζω στο Θεό  
Έλα πάρε μας τον πόνο, μην αφήσεις κάποιον μόνο  
τη χαρά κάνε διπλή να σκορπιστεί  
Θυμήσου Θεέ τα παιδιά που έχουν αθώα καρδιά  
αν γίνω εσύ κι εσύ εγώ...αν γίνω εσύ κι εσύ εγώ...

#### 14. «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά»

Αχ πως περνάνε γρήγορα τα χρόνια  
μακάρι όλοι να μέναμε παιδιά  
τριγύρω όλα ασπρίσαν απ' τα χιόνια  
Χριστούγεννα ήρθαν και Πρωτοχρονιά

Καλή χρονιά, Χρόνια πολλά  
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

Αχ να 'ξερα που τρέχει ο λογισμός σου

Αχ να 'ξερα κι ο χρόνος τι θα φέρει

Κι αν έκανες τον απολογισμό σου

η αγάπη πάλι θα τα καταφέρει

Καλή χρονιά, Χρόνια πολλά

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

#### 15. «Σημαίνουν Χριστούγεννα»

Χαρούμενα σημαίνουν οι καμπάνες χαρούμενα

αυτή την Άγια νύχτα ξημερώνουν Χριστούγεννα

Τα κάλαντα στις γειτονιές ηχούνε χαρούμενα

σ' όλη τη γη οι Χριστιανοί γιορτάζουν Χριστούγεννα

Ω! Ναι, εγεννήθηκε ο Χριστός κι έλαμψε χρυσό το φως

στον άνθρωπων τις καρδιές έφερε γαλήνη

Ω! Ναι, Λάμπει μες στην εκκλησιά κάθε οικογένεια

Σ' όλους τους λαούς Χριστέ χάρισε Ειρήνη

Αγγέλων χορωδίες Σε υμνούνε με «Ωσαννά!»

κι εμείς Χριστέ μπροστά Σου προσκυνούμε ταπεινά

Χαρούμενα σημαίνουν οι καμπάνες χαρούμενα

αυτή την Άγια νύχτα ξημερώνουν Χριστούγεννα

Σημαίνουν Χριστούγεννα!

Εγεννήθηκε ο Χριστός, κτίστηκε το Άκτιστο φως!

Τενόρος (Ευαγγελιστής): «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις», «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη»

Βαρύτονος: «Χαίρε Μαρία»

Σοπράνο: «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο», «Νανούρισμα της Παναγίας»

Παιδική Χορωδία: «Ουράνιε πατέρα»

Χορωδία μικτών φωνών: «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη», «Χαίρε Μαρία», «Αλληλούια», «Δόξα εν υψίστοις Θεώ», «Σε υμνούμεν»

Παιδική χορωδία και χορωδία μικτών φωνών: «Αλληλούια», «Ένα τραγούδι στο Χριστό», «Κύριε ελέησον», «Αν γίνω εσύ κι εσύ εγώ», «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά», «Σημαίνουν Χριστούγεννα».

Στοιχεία επικοινωνίας για συνεργασία:

Email: [periklisrapadopoulos@gmail.com](mailto:periklisrapadopoulos@gmail.com)

Ιστότοπος: <https://periklisrapadopoulos.gr/>

face book: <https://www.facebook.com/periklesp1/>